



Beste {{voornaam}} {{tussenvoegsel}} {{achternaam}},

Hierbij ontvangt u de paaseditie van de nieuwsbrief.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag noemen we ook wel het paastriduüm. Samen met de viering van Pasen vormen zij een liturgisch hoogtepunt in het jaar. Al enige jaren is het zo dat de vieringen van het paastriduüm, met alle luister die er bij hoort, maar in één of twee kerken plaatsvinden. Het zijn zogenaamde regionale vieringen. Iedereen is uitgenodigd om deze bijzondere vieringen mee te vieren. We wensen onze vrijwilligers die betrokken zijn bij de vele voorbereidingen veel inspiratie toe. U allen, zalig Pasen!

Chrismamis aartsbisdom

Op de vooravond van Witte Donderdag wordt er gewoonlijk een Chrismamis opgedragen voor ons hele aartsbisdom. Dit jaar is deze mis op **woensdag 17 april** a.s. Het is een feestelijke viering onder leiding van aartsbisschop kardinaal Eijk, met assistentie van de hulpbisschoppen. Vele priesters uit het aartsbisdom zullen ook concelebreren.

In deze mis wijdt kardinaal Eijk de oliën, o.a. het chrisma, één van de drie soorten oliën die in de liturgie worden gebruikt. De andere soorten olie zijn de ziekenolie, die bij het sacrament van de Ziekenzalving wordt gebruikt en de olie van de doopleerlingen. Na afloop worden de oliën uitgedeeld aan de parochies.

De viering begint om **19.00 uur** in de Mariakerk (Hoofdstraat 18) te Apeldoorn. Voor deze bisdom-viering, zijn naast leden van het pastoraal team ook bestuursleden, locatieraadleden en andere belangstellenden uitgenodigd. Voor meer informatie: Chrismamis



Witte Donderdag

Op Witte Donderdag (**18 april**) is er in de H. Andreaskerk te Zevenaar om **19.00 uur** een viering. Het is de dag waarop de kerk de instelling van de eucharistie viert; het Laatste Avondmaal van Jezus wordt herdacht.

Witte Donderdag is ook een diaconale dag: Jezus begint het laatste avondmaal met het nederige dienstwerk van het wassen van de voeten van zijn leerlingen. Om uitdrukking te geven aan onze dienstbaarheid kunnen alle kerkgangers houdbaar eten meebrengen. Bij de ingang van de kerk kunt u het in een krat leggen. Bij de offerande wordt het naar het altaar gebracht. Het ingezameld eten komt ten goede aan de voedselbank.

Het Caecilia projectkoor uit Babberich o.l.v. Jacob Graansma verleent muzikale ondersteuning.

Aanwezigheid vormelingen in The Passion

Het jaarlijkse TV spektakel 'The Passion' vindt dit jaar op **18 april** plaats in Dordrecht en wordt 's avonds vanaf **20.30 uur** rechtstreeks op de Nederlandse TV uitgezonden. Het verhaal is gebaseerd op het Bijbelse lijdensverhaal van Jezus.



De werkgroep Vormsel van onze parochie heeft dit jaar een uitnodiging ontvangen, om met een kleine afvaardiging hierbij aanwezig te zijn. Het is een unieke gelegenheid en daarom zullen er vier vormelingen, pastoraal werker Jeroen Heemink, een ouder en een lid van de werkgroep Vormsel deelnemen aan dit bijzondere muzikaal-bijbels evenement. Wie weet zullen we thuis voor de buis hen zien meelopen in de stoet. Wij wensen hen in ieder geval een mooie belevenis.



Goede Vrijdag

Goede Vrijdag (**19 april**) is een dag die in het teken staat van het Kruis. Het is een dag van ingetogenheid en vasten. 's Middags om **15.00 uur** worden er kruiswegstatie-gebeden gehouden in:

- de H. Remigiuserkerk te Duiven
- de Sint Martinuserkerk te Giesbeek
- de H. Maria Onbevlekt Ontvangen kerk te Lobith
- de Sint Werenfriduserkerk te Westervoort
- de Sint Martinuserkerk te Oud-Zevenaar
- de H. Andreaskerk te Zevenaar (zeker ook geschikt voor kinderen)
- op de Elterberg te Elten (wandeling vervalt)

's Avonds om **19.00 uur** vindt in de H. Andreaskerk te Zevenaar de viering van de plechtigheden van Goede Vrijdag plaats. Onderdeel daarvan is de kruishulde. U kunt hiervoor bloemen meenemen. Muzikale ondersteuning voor deze viering komt van een projectkoor o.l.v. Regina Witte.

Stille Zaterdag - Paaswake

De Paaswake op **zaterdag 20 april**, is een viering vol met symbolen: van duister naar licht, van dood naar leven. Water en vuur zijn elementen die ons ten dienste staan om het paasmysterie bij ons binnen te laten komen.



De Paaswake-vieringen zijn in de H. Remigiuserkerk te Duiven met medewerking van een projectkoor o.l.v. Martijn van Leeuwen, en in de H. Andreaskerk te Zevenaar met medewerking van een projectkoor o.l.v. Bas Koolenbrander. De vieringen beginnen beide om **21.00 uur**.

Op Paasmorgen worden er in alle dertien kerken van onze parochie vieringen gehouden waar u natuurlijk ook van harte welkom bent.

Paasgroet van de aartsbisschop



Kardinaal Willem Eijk heeft aan het begin van de Goede Week aan alle gelovigen in zijn bisdom een paasgroet gestuurd. Hij wenst hen goede vieringen en Zalig Pasen. De paasgroet van de aartsbisschop staat dit jaar in het teken van het jaar van de Eucharistie.

De volledige tekst is vanaf donderdag a.s. op onze website te lezen.



Website



Facebook



Twitter

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u team@rkliemers.nl toe aan uw adresboek.